



Afscheid Gerdje

Beste ouders,



Op **vrijdag 27 april** nemen we, met pijn in het hart, afscheid van Gerdje. Ze is altijd een zeer belangrijke schakel geweest voor onze kleuterschool en niet alleen voor ons.

Op 1 september 1995 kwam ze in dienst!

Bijna 23 jaren was ze een sterke kracht bij de opvang van de kleuters tijdens de middag en de nabewaking, ondersteuning bij zoveel activiteiten zoals het grootouderfeest, de koffiestop, receptie 6^{de} leerjaar, afscheid 5-jarigen, infoavonden, onthaaldag 1^{ste} leerjaar, lunchbuffet bij de start van het schooljaar, ondersteuning feestoudercomité, de grote schoonmaak,

Hoeveel boterhammen zou ze niet gesmeerd hebben voor de leerkrachten?

Hoeveel potten koffie zou ze niet gezet hebben?

Hoeveel koeken zou ze niet klaargelegd hebben voor het feestoudercomité?

Hoeveel afwasmachines zou ze niet in en uit geladen hebben?

Hoeveel kasten zou ze niet op orde gezet hebben?

Hoeveel tranen zou ze niet gedroogd hebben?

Hoeveel?

En altijd met de glimlach en een groot enthousiasme.

We mochten gedurende al die jaren genieten van een overgoten inzet, passie en fierheid voor de job.

Alles moest altijd tip top in orde zijn!

We zijn trots en dankbaar dat Gerdje zich zolang voor onze school heeft ingezet.

Een heel vertrouwd gezicht zal onze school verlaten om te genieten **van haar welverdiend pensioen**.

Gerd, we hopen dat je met je echtgenoot, Ivo nog lang kan genieten van het leven en vele mooie reizen mag maken. Ook je kinderen en kleinkinderen zullen nu meer kunnen genieten van jouw tijd, enthousiasme en talenten.

Dank je wel voor alles wat je voor onze school hebt gedaan, we zullen je missen. Het gaat je goed!

Maar we laten haar niet zomaar gaan... daar kan ze van op aan!!!

met vriendelijke groeten

leerkrachten en directie Denise Goossenaerts